

Achtergrondinformatie behorende bij de toekenning van de koninklijke onderscheiding aan:

## **De heer A.W.M. (Tonnie) van Elderen Moergestel**

### **Verdiensten**

Decorandus (79) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

- |              |  |
|--------------|--|
| 1981 – heden | Vrijwilliger bij Stichting SWM/O (Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk) |
| 1999 – heden | Beheer Mariakapel Oisterwijkseweg Moergestel                                   |

Sinds de oprichting is de heer Van Elderen actief voor de stichting SWM/O (Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk). Meestal in de rol als vlaggenist. Toen de activiteiten van de stichting werden uitgebreid met het organiseren van een veldrit, heeft de heer Van Elderen direct zijn diensten aangeboden. Hierbij is hij op vele manieren inzetbaar. Zowel tijdens de voorbereidingen in de maanden vooraf, maar ook tijdens de wedstrijden zelf.

De laatste jaren fungeert de heer Van Elderen als parkeerwachter, vlaggenist of verkoper van programmaboekjes. In weer en wind is hij paraat. De laatste jaren organiseert de stichting in de zomer tevens MTB wedstrijden. Ook dan helpt de heer Van Elderen vooraf met de opbouw van het parkoers en als parkeerwacht tijdens de dag zelf.

Als vrijwilliger beheert de heer Van Elderen sinds 1999 de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg in Moergestel. Deze kapel wordt door heel veel mensen uit de gemeente Oisterwijk en zelfs daarbuiten druk bezocht. Voor veel mensen is deze kapel een belangrijke plek om regelmatig te bezoeken voor troost en vergeving of het aansteken van een kaarsje. Met grote regelmaat komen bruidsparen hun foto's bij de kapel maken.

Voordat de heer Van Elderen het beheer overnam, hebben zijn schoonouders de kapel jarenlang verzorgd. Een aantal keer per dag fietst de heer Van Elderen naar de kapel. Op vakantie gaat hij niet, zodat hij het beheer niet aan iemand anders over hoeft te dragen. Hij zorgt ervoor, dat oude kaarsjes opgeruimd worden en een nieuwe voorraad kaarsjes steeds beschikbaar is. Na een crematie of begrafenis wordt vaak gevraagd om de bloemen rondom het Mariabeeld te leggen ter nagedachtenis. De heer Van Elderen legt deze bloemstukken op een prominente plek op het altaar in het kapelletje. Tevens zorgt hij ervoor, dat de kapel schoongehouden wordt en er steeds piekfijn uit ziet.

-----